

Zaterdag 1 september. We danken voor de inzet van vrijwilligers bij de Vakantie Bijbel Club ochtenden die deze week plaatsvonden. We bidden dat het thema "Zoek het uit!" bij de kinderen ingang heeft mogen vinden.

Zondag 2 september. We bidden voor studenten hier ter plaatse en voor hen die elders studeren in binnen- en/of buitenland, voor (geloofs) aansluiting bij medestudenten.

Maandag 3 september. We bidden om een goed herstel van de gewassen na een tijd van droogte.

Dinsdag 4 september. We bidden voor eenheid binnen de gemeente die gezien en gevoeld mag worden. Dat een ieder zich veilig mag weten. We vragen om vergeving, daar waar tekortgeschoten is.

Woensdag 5 september. Vandaag viert Stephen Lyndon zijn 20^e verjaardag. We bidden of Hij hem in alles nabij wil zijn. Tevens bidden we voor de voortgang van het werk van Chris.

Donderdag 6 september. We bidden voor gemeenteleden die ziek zijn en voor hen die dit overviel. We bidden om genezing, moed en kracht.

Vrijdag 7 september. We bidden voor allen die op eenzame plaatsen ontmoedigd, maar volhardend werken in het Koninkrijk van God.

Zaterdag 8 september. "Met hart en ziel" is het jaarthema 2018/2019. We bidden om een goede opkomst bij het startweekend. We danken voor alle inzet, alsmede voor de genoten gastvrijheid.

Zondag 9 september. We bidden voor het vervolg van het startweekend in Gods huis, daar waar Hij spreekt en waar wij mogen horen. Tevens bidden we voor de luisteraars thuis of elders verblijvend.

Maandag 10 september. We willen bidden voor kinderen die geconfronteerd worden met de gebrokenheid/onvermogen(s) van hun ouders. We bidden dat Gods liefde eventuele blijvende schade voorkomt of wegneemt.

Dinsdag 11 september. We bidden voor echtparen waar door ziekte één van beiden noodgedwongen elders verblijft.

Woensdag 12 september. We bidden voor kerkenraadsleden, dat Hij hen de weg wil wijzen in het nemen van beslissingen.

Donderdag 13 september. Vele voorbereidingen worden getroffen aan het begin van dit nieuwe seizoen. We bidden dat alles gedaan mag worden in dienst van God. Dit, zodat we niet meer en niet minder doen dan God van ons vraagt.

Vrijdag 14 september. We bidden om deelname aan belijdeniscatechese. We bidden om liefde in de harten om Jezus te volgen.

Zaterdag 15 september. We bidden voor bescherming van Israël, wanneer er haat is van rondom, met of zonder oorzaak.

Zondag 16 september. We bidden om respect voor ouderen in een steeds complexer wordende maatschappij.

Maandag 17 september. Vandaag viert Jos van der Maas zijn 12^e verjaardag. We danken God en bidden voor het hele gezin. Tevens bidden we voor de uitgezonden familie Blom in Albanië, die een groot verlies moest incasseren.

Dinsdag 18 september. Op Prinsjesdag bidden we voor de regering van ons land, Koning en ministers onder leiding van de minister-president. Tevens bidden we voor hen die leiding geven of uitvoerend werkzaam zijn binnen politie, brandweer en hulpdiensten.

Woensdag 19 september. Verschillende organisaties houden zich op een groot deel van deze wereld bezig met het verstrekken van de allereerste levensbehoeften. We bidden dat ze genoeg middelen zullen hebben.

Donderdag 20 september. We mogen danken voor de vele zegeningen die ervaren worden bij Mensrijk en bidden voor een goede secretaresse voor één van de locaties.

Vrijdag 21 september. We bidden voor vervolgte christenen wereldwijd, dat ze geestelijk gevoed zullen worden.

Zaterdag 22 september. We bidden om een goed lopende burendag met een mooie uitwerking.

Zondag 23 september. We bidden voor een gezegende missionaire dienst waarin we voor het eerst of opnieuw durven omkijken naar de mensen in onze directe omgeving. We bidden voor moed voor ons allen om ons uit te spreken over onze grote God.

Maandag 24 september. We danken voor het thuiszorgproject van Kandila in Roemenië, en bidden dat er voldoende mensen en middelen voorhanden zijn. We bidden ook voor Csaba en Vera met hun kinderen, hoe zij zich aldaar mogen laten zien.

Dinsdag 25 september. We danken God dat we mogen zijn zoals we zijn en dat we mogen schuilen bij Hem. We bidden voor anders geaarden en voor anders gezinden.

Woensdag 26 september. We bidden voor jongeren die zijn afgehaakt. We bidden dat ze in liefde weer teruggebracht worden.

Donderdag 27 september. We vragen om een zegen voor de gemeenteavond.

Vrijdag 28 september. We bidden in deze Week tegen Eenzaamheid voor betrokkenheid op de ander, er hoopvol voor hem of haar zijn.

Zaterdag 29 september. We bidden voor (aspirant)pleegouders en voor ouders die gastopvang bieden of dit overwegen, om wijsheid en geduld bij de omgang met pleegkinderen.

Zondag 30 september. We danken dat we ook vandaag mogen horen van die rijke zegen die Hij uit wil storten, keer op keer.

Jeruzalemkerkgemeente Zwolle



GEBEDSKALENDER

September 2018

*'Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeekbeden.
Want Hij neigt Zijn oor tot mij, daarom zal ik Hem al mijn dagen
aanroepen'*

(Psalm 116:1,2)

Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van oktober?

Geef deze dan **vóór 15 september** door aan:

Jeanet Jansen; tel: 038 4660734;

e-mailadres: gebedskalender2007@hotmail.com