

Donderdag 1 maart. We bidden voor gemeenteleden die ernstig ziek zijn.

Vrijdag 2 maart. We bidden voor een omkeer onder niet-gelovigen in deze seculiere cultuur met vele prikkels.

Zaterdag 3 maart. De Bodemvoedingsactie is vandaag. We vragen of Hij de actie tot zegen wil doen zijn voor de naaste dichtbij en ver weg.

Zondag 4 maart. *Vierde lijdenszondag.* We bidden dat we geraakt mogen worden door dat wat we horen spreken en door de klank van muziek.

Maandag 5 maart. We bidden voor de familie Van der Maas in Albanië. We bidden voor groei in contacten tussen diverse kerken en groepen, zodat het werk van de VUSH meer vorm kan krijgen.

Dinsdag 6 maart. We bidden voor ds. Mulderij, dienaar des Woords, of Hij de Gids op zijn pad wil zijn.

Woensdag 7 maart. Deze ochtend spreekt Jaap Boersma van Tear op de koffieochtend van Hadassa over “Wat is kerk zijn in deze wereld?”. We bidden om een goede en informatieve bijeenkomst. We vragen om een zegen voor het pop-up restaurant Happietaria in Assendorp en het project dat daarmee ondersteund wordt.

Donderdag 8 maart. We bidden om troost voor hen die een dierbare kortere of langere tijd geleden moesten afstaan aan de dood.

Vrijdag 9 maart. We vragen om een zegen voor de voorbereidende activiteiten welke zijn gestart voor de Rommelmarkt in april t.b.v. Stichting Kandila.

Zaterdag 10 maart. We bidden voor Chris. We danken voor de uitbreiding van het Koti-vertaalteam en bidden dat ze als team goed zullen functioneren. We danken voor hedendaagse middelen zoals de verschenen app om het Evangelie door te geven.

Zondag 11 maart. *Vijfde lijdenszondag.* We bidden voor de te bevestigen ambtsdragers, dat de Geest van de gaven het geloof vruchtbaar wil maken.

Maandag 12 maart. Vanmiddag is er een ouderenmiddag, deze keer met een creatieve activiteit. We danken voor deze samenkomsten.

Dinsdag 13 maart. We bidden voor de wijkkerkenraadsvergadering vanavond, voor wijsheid in besluitvorming.

Woensdag 14 maart. *Biddag.* We bidden voor bewoners van gebieden op deze wereld waar een tekort aan water is of dreigt te ontstaan.

Donderdag 15 maart. We bidden om blijvende betrokkenheid met Israël.

Vrijdag 16 maart. We bidden voor inloophuis de Bres, voor groei en ondersteuning van bezoekers en voor vrijwilligers die hierbij betrokken zijn.

Zaterdag 17 maart. “Laat je zien” is het thema op de GZB-dag vandaag. We bidden voor de sprekers vanuit de wereldkerk die de bezoekers meenemen in verhalen van ver.

Zondag 18 maart. *Zesde lijdenszondag.* Liza hoopt vanochtend in ons midden te zijn; we danken voor haar vierde uitzending afgelopen zondag, voor Uw trouw de jaren door.

Maandag 19 maart. We bidden voor evangelisatie onder buitenlandse studenten in Nederland. We vragen om een zegen over de activiteiten die hiervoor georganiseerd worden, zoals het volgen van een Bijbelstudie. We bidden dat ze een stukje gemeenschap mogen ervaren.

Dinsdag 20 maart. We bidden en danken voor ds. de Jong, voor zijn pastorale zorg in onze gemeente.

Woensdag 21 maart. We bidden voor een goed verloop van de gemeenteraadsverkiezingen die vandaag plaatsvinden.

Donderdag 22 maart. We bidden voor de vanavond te houden gemeenteavond betreffende beleidsplan en liturgie.

Vrijdag 23 maart. We bidden voor de kinderen van de gemeente. We danken voor de fijne clubavonden die ze met elkaar mogen hebben.

Zaterdag 24 maart. We bidden voor hen die tegen grenzen aan zijn gelopen, wanneer elke stap veel energie vraagt. We bidden om begrip en herstel.

Zondag 25 maart. Palmzondag. We bidden om heling en hernieuwde kracht. We danken voor hen die op andere plaatsen Openbare Belijdenis van hun geloof afleggen.

Maandag 26 maart. Gedetineerden in binnen- en buitenland ontvangen middels kaarten een Paasgroet. We bidden voor deze ontvangers.

Dinsdag 27 maart. We danken voor de toewijding van velen op allerlei gebied. We bidden voor goede samenkomsten van verenigingen.

Woensdag 28 maart. We bidden voor de jongeren van de gemeente, om staande te blijven onder groepsdruk. We danken voor de Daniël's en Deborah's.

Donderdag 29 maart. Witte Donderdag. We bidden voor de veiligheid van geloofsgenoten in vluchtelingenkampen.

Vrijdag 30 maart. Goede Vrijdag. "Mijn Verlosser hangt aan 't kruis". We gedenken wat Jezus voor ons heeft gedaan.

Zaterdag 31 maart. Stille Zaterdag. We bidden voor onze gemeente, dat het bovenal een huis van gebed mag zijn.

De samenkomst van de gebedskring is in de Jeruzalemkerk Deo Volente woensdagavond 7 maart om 19.00 uur.



GEBEDSKALENDER

Maart 2018

'Ik ben de goede Herder; de goede herder geeft zijn leven voor de schapen'

(Johannes 10:11)

Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van april?

Geef deze dan **vóór 15 maart** door aan:

Jeanet Jansen; tel: 038 4660734;

e-mailadres: gebedskalender2007@hotmail.com