

## Gebedskalender Februari 2018



Houd sterk aan in het gebed, en wees daarin waakzaam met dankzegging.  
Kolossenzen 4; 2

Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van maart  
Geef deze dan **vóór 15 Februari** door aan ;

**Wilma Schoonderbeek; tel: 038 2000176;**  
**e-mailadres: [gebedskalender2007@hotmail.com](mailto:gebedskalender2007@hotmail.com)**

**Donderdag 1 februari.** We danken God voor alles wat Hij aan ons geeft.  
Elke dag draagt Hij ons, we loven en prijzen Zijn Grote Naam.

**Vrijdag 2 februari.** Vanavond is er jeugdclub Brick, we vragen een zegen voor deze avond, dat de leiding en de jongeren een goede avond hebben.

**Zaterdag 3 februari.** In de kompas kelder komen er de jongeren samen, we danken voor de gelegenheid hiervoor.

**Zondag 4 februari.** Vandaag mogen we weer samen komen in de kerk, als gemeente, daar danken we God voor , en vragen Zijn zegen over deze diensten.

**Maandag 5 februari.** We bidden voor al de chronische zieken in onze gemeente, en vragen de Heere om hen nabij te zijn.

**Dinsdag 6 februari.** vanavond komen de jongeren bij elkaar om catechese te volgen, Follow Me en Follow Me next. We bidden dat onze jongeren God leren kennen, en Jezus mogen volgen.

**Woensdag 7 februari.** Vandaag komt de vrouwenvereniging Hadassa bij elkaar, We danken voor deze mogelijkheid om elkaar te ontmoeten en te groeien in het geloof.

**Donderdag 8 februari.** We vragen een zegen voor al de christen ondernemers, zij staan vaak voor moeilijke keuzes , We bidden dat zij de Goddelijke weg mogen gaan.

**vrijdag 9 februari.** We bidden dat de Heere de kinderclub wil zegenen die vanavond wordt gehouden.

**zaterdag 10 februari.** Chris Lyndon houd zich bezig met het vertaalwerk voor het Kotivolk in Mozambique, We bidden voor een zegen voor zijn werk.

**Zondag 11 februari.** We vragen een zegen voor de predikant die deze zondag mag voorgaan in onze kerk. Ook vragen we de Heere of hij dominee en mevrouw Mulderij nabij wil zijn.

**Maandag 12 februari.** Vandaag mag Liza haar verjaardag vieren, we bidden voor een zegen over al het werk wat ze in Cairo mag doen, eind deze maand hoopt Liza naar Nederland te komen met verlof, we vragen

over deze verlof tijd een zegen.

**Dinsdag 13 februari.** Vrouwen vereniging Lydia en mannenvereniging Calvijn komen deze dag bij elkaar, we vragen een zegen hiervoor.

**Woensdag 14 februari.** We vragen een zegen voor de kerkenraad, en voor de broeders die binnenkort in de kerkenraad zitting zullen nemen.

**Donderdag 15 februari.** We bidden voor de familie Van der Maas, die in Albanië de kerken mogen ondersteunen met theologisch onderwijs en kerkopbouw.

**Vrijdag 16 februari.** Nog niet alle jongeren hebben een Daniel of Deborah, We bidden dat er ook voor hen iemand gevonden mag worden.

**Zaterdag 17 februari.** We bidden voor al degenen die, ver weg of dichtbij evangelisatie werk verrichten.

**Zondag 18 februari.** We vragen een zegen voor personeel wat werkzaam is in de zorg, Wilt U hen een hart vol liefde geven voor degenen die zij met zorg omringen.

**Maandag 19 februari.** We bidden voor de mensen die vervolgd worden, omdat ze geloven in de Heere Jezus Christus.

**Dinsdag 20 februari.** We vragen om Gods Nabijheid voor hen die eenzaam zijn, en voor hen die een geliefde moeten missen.

**Woensdag 21 februari.** Vanavond komen de mensen weer samen bij het eetcafe, We vragen om een zegen voor allen die daar komen, als gast of als mede werkers.

**Donderdag 22 februari.** We vragen een zegen voor het koninklijk huis, en voor degenen die in de politiek een belangrijke functie hebben, Dat zij zich toch door Gods woord mogen laten leiden.

**Vrijdag 23 februari.** Vanavond komen er in verschillende verzorgingshuizen de bewoners samen om de week met God af te sluiten. We vragen een zegen over dit samenzijn.

**Zaterdag 24 februari.** We vragen of de Heere met dominee en mevrouw Mulderij wil zijn in deze onzekere tijd. Ook vragen we om wijsheid voor de kerkenraad .

**Zondag 25 februari.** We danken God dat we weer samen mogen komen onder Zijn Woord, we vragen een zegen voor de predikant en voor de gemeente,

**Maandag 26 februari.** We vragen een zegen voor het voorbereidingswerk voor de Vakantie Bijbel Club, voor Sunrise en al het andere evangelisatie werk wat gedaan mag worden.

**Dinsdag 27 februari.** De voorbereiding voor de biddag zijn ook weer in volle gang, We vragen of de Heere deze voorbereiding wil zegenen, Dat het voor de kinderen ook een fijne dienst mag zijn, op D.V. 14 maart.

**Woensdag 28 februari** We vragen een zegen voor het werk in Petrosani, in het bijzonder voor al het werk wat gedaan mag worden door de thuiszorg Kandila.

De volgende samenkomst van de gebedskring is op Deo Volente woensdag

**7 Maart,** om 19.00 uur in de Jeruzalemkerk.