

## Gebedskalender April 2018



De Heer' is waarlijk opgestaan, Halleluja.

Heeft u gebedspunten voor de gebedskalender van Mei,  
Geef deze dan **vóór 15 April** door aan ;

**Wilma Schoonderbeek; tel: 038 2000176;**  
**e-mailadres: [gebedskalender2007@hotmail.com](mailto:gebedskalender2007@hotmail.com)**

**Zondag 1 april.** Hij is opgestaan! Mag de opstandingskracht van Christus in ons leven gezien worden.

**Maandag 2 april.** Ook op deze dag mogen we samen komen in de Jeruzalemkerk om Gods Woord te horen, te zingen tot Zijn eer.

**Dinsdag 3 april.** We bidden om een zegen voor Chris Lyndon, voor al het vertaalwerk wat hij mag doen zodat steeds meer mensen het evangelie mogen lezen.

**Woensdag 4 april.** De vrouwenvereniging Hadassa komt deze ochtend bij elkaar, we vragen hiervoor een zegen, Ook vanavond is er gebedsuur, we danken voor deze mogelijkheid.

**Donderdag 5 april.** We danken dat Liza in maart in ons midden mocht zijn, we bidden voor haar en haar collega's dat het werk wat ze in Egypte mag doen tot zegen mag zijn.

**Vrijdag 6 april.** Vanavond komt de kinderclub weer samen, we bidden om een gezegende avond voor kinderen en leiding. De voorbereidingen van Sunrise zijn weer gestart, we vragen een zegen hiervoor.

**Zaterdag 7 april.** Vanmorgen is er op het plein bij de kerk de rommelmarkt waarvan de opbrengst voor Roemenië is. We bidden om een fijne sfeer, een goede gezegende ochtend met mooie contacten ook met mensen uit de buurt.

**Zondag 8 april.** Wij vieren vandaag onze rustdag, we danken God dat we in alle rust naar Zijn huis mogen gaan om Zijn woord te horen. Dominee Mulderij neemt in deze dienst afscheid van onze gemeente. We bidden hem als voorganger, en ons als gemeente een goede gezegende dienst toe.

**Maandag 9 april.** De ouderen uit onze gemeente komen samen, we bidden om een gezegend samen zijn.

**Dinsdag 10 april.** Vandaag komen de vrouwenvereniging Lydia en de mannenvereniging Calvijn bij elkaar om Gods woord te bestuderen, we vragen hiervoor Zijn onmisbare Zegen.

**Woensdag 11 april.** Vanavond is er een moderamenvergadering, We bidden om een goede en gezegende vergadering.

**Donderdag 12 april.** We bidden voor Israëlische, Palestijnse en Arabische leiders, dat God hen wijsheid geeft, en dat ze zullen zoeken wat de vrede dient.

**Vrijdag 13 april.** De jeugd van Brick komt vanavond weer samen, We danken voor deze mogelijkheid en bidden om een goede avond voor zowel de jeugd als de leiding.

**Zaterdag 14 april.** We bidden voor Kompas, dat de jongeren die komen, zich welkom voelen. Ook bidden we voor vrijmoedigheid voor jong en oud uit onze gemeente om open te staan en contact te maken met niet christenen.

**Zondag 15 april.** We bidden voor al de predikanten die vandaag Gods Woord mogen verkondigen. Ook bidden we voor Dominee Mulderij en zijn gezin, dat God hen dicht nabij wil zijn.

**Maandag 16 april.** We zijn dankbaar dat er zoveel Deborah's en Daniels zijn, We bidden voor die jongeren die nog geen Daniël of Deborah hebben.

**Dinsdag 17 april.** We danken voor de vele momenten van bewaring voor Gods volk. We bidden om bewaring voor nieuwe vormen van antisemitisme, dat nog springlevend is op vele plaatsen in de wereld.

**Woensdag 18 april.** We bidden, dat in het onderwijs aan de Arabische kinderen en jongeren, de staat Israël op de landkaarten in de schoolboeken zal komen,

**Donderdag 19 april.** We bidden voor de zieken in de gemeente, we vragen Gods nabijheid voor allen die het moeilijk hebben. Lichamelijk of geestelijk.

**Vrijdag 20 april.** We zijn dankbaar dat in veel verzorgingshuizen een weeksluiting wordt gehouden, We vragen een zegen over deze diensten.

**Zaterdag 21 april.** We bidden om voortdurende bewaring, o.a. voor

terroristische aanslagen, van de bevolking van Israël, op de straten, in de openbare gebouwen, Bewaring voor de kinderen die naar en van school reizen, etc.

**Zondag 22 april.** We danken dat de zieken thuis ook mee kunnen luisteren via de kerktelefoon of internet, en dat ze zo het gemeente zijn kunnen meemaken. We vragen of God hen nabij wil zijn.

**Dinsdag 24 april,** Vanavond is er een wijkkerkenraad. We bidden om een gezegende avond, en dat de nieuwe ambtsbroeders zich snel vertrouwd weten met hun taak en naar elkaar.

**Woensdag 25 april.** We vragen een zegen voor de vrijwilligers die in het eetcafé koken en serveren, en ook voor de bezoekers die er komen eten.

**Donderdag 26 april.** We danken de Heere voor alles wat groeit en bloeit, We mogen ons verwonderen als we in de natuur rondkijken.

**Vrijdag 27 april.** Koningsdag. We vragen een zegen over ons koninklijk huis. Mag ook voor het koninklijk echtpaar gelden; Mijn schild en de betrouwen, zijt Gij o God mijn Heer'.

**Zaterdag 28 april.** We bidden om de vrede voor Jeruzalem. en we bidden dat de diepste vrede gevonden zal worden die er is; in Jezus de Heere de Messias.

**Zondag 29 april.** We bidden voor mensen die in oorlogsgebieden wonen, voor mensen die op de vlucht zijn, voor hen die in angst zitten. Voor hen die honger en dorst hebben.

**Maandag 30 april.** We danken voor een dak boven ons hoofd, voor al de zegeningen die we van God mogen ontvangen. We bidden dat onze ogen open mogen gaan en dat we mogen delen van onze overvloed.

De volgende samenkomst van de gebedskring is op Deo Volente  
woensdag

**2 mei** om 19.00 uur in de Jeruzalemkerk.